

## En gymnasts fortælling om hytteturen 2014.

Vi mødtes fredag ovre på skolen, og blev hentet af bussen der kørte os op til hytten (der lå et hemmeligt sted). Det var en meget lille hyggelig hytte som normalt blev brugt til skovbørnehave.



Med det samme da vi kom stillede vi vores tasker i sovesalen tog gummistøvler på og løb ud i skoven for at bygge huler, mange af os i hvert fald. Der var 3 forskellige huler, en til ulvene, en til uglerne, og en til købmanden eller købdamen som de jo var, og så var der også en frø-børnehave. Frø-børnehaven var et sted man kunne komme hen med sin eller sine frøer og få dem passet, de var ikke lukket inde de kunne bare hoppe væk hvis de ville. Der var faktisk på et tidspunkt vi skulle spise frokost og vi lod frøerne ligge der hvor de lå normalt og vi havde selvfølgelig forberedt os på at de ikke ville være der når vi kom tilbage, men så da vi kom der over igen havde de ikke rykket sig ud af flækken det syntes vi var meget sjovt. De frøer vi så havde kom til at hedde: Bernhart,

hoppefranseline, Bo, erstatnings Bo Christophersen, Anna og så videre.

Om lørdagen skulle vi ud og gå en tur i skoven og undervejs skulle vi løse nogle poster i de hold vi var kommet i (og det var også de hold vi skulle lave mad i, skære frugt og rydde op i.) Den første post vi skulle løse var at vi skulle bygge det højeste tårn af grene og det skulle være helt dækket blade så man ikke kunne se grenene. Den anden udfordring var at alle fra ens hold skulle løbe op af en bakke på kortest tid, og den sidste og tredje udfordring var at ens hold sammen skulle finde flest krybdyr i skoven på tid.

Den aften (lørdag aften) skulle vi også på natteløb den samme rute som vi havde gået om dagen hvor de voksne bare havde hængt reflekser op så vi kunne se hvor vi skulle gå hen når vi lyste med vores lommelygter på dem. Under natte-løbet kom der nogle poster som sad sammen med reflekserne hvor der stod en ledetråd på til den sætning det til sidst kunne blive til når vi satte det hele sammen når vi kom hjem fra løbet.

Og så var der jo en skat ligesom til alle andre løb/skattejagt men for at kunne få den skulle vi jo først have et kodeord. Det satte vi sammen af den ledetråde vi havde fundet under løbet, det endelige kodeord var så der hvor skatten var gemt. Skatten var FLØDEBOLLER!!! som vi så kunne dele i gruppen, og bagefter kunne vi jo så sætte os over til bålet og grille skumfiduser.

Om søndagen da vi vågnede skulle vi pakke alle vores ting sammen så vi var klar til at køre når bussen kom. Men først skulle vi jo lige have morgenmad, lidt ud i hulerne og lege, frugt og kage og så selvfølgelig M & M's som vi jo havde tjent på holdet når vi enten lavede mad, ryddede op eller skar frugt og kage. Og i år var det gult hold der vandt med 337 M & M's.



Efter det legede vi lidt Angry bird med en gyngesving og nogle mælkekasser og så kom bussen faktisk og så skulle vi jo hjem, ØV ØV ØV for det havde været en rigtig dejlig, sjov, hyggelig og uhyggelig tur hvor alle bare havde lært hindanden bedre at kende.

**Skrevet af Ida (fra pige hold 2)**